



Samling ved Genesaret sø. Målet for de 65 kilometers vandring gennem Galilæas underskønne landskab er søen Genesaret, som spiller en stor rolle i fortællingerne om Jesus. Jesus boede selv i Kapernaum, en af søens daværende havnebyer. Og Simon Peter og Andreas var fiskere her, før de blev disciple af Jesus. Genesaret ligger 214 meter under havets overflade. Og er verdens laveste beliggende ferskvandsø.

Jesus tog ikke bussen

En snes frederikshavnere med apostlenes heste i det galilæiske forår

Af Ernst Hansen (foto) og Viggo Ernst Thomsen (tekst)
redaktion.lokalavisen@nordjyske.dk

I ugen op til Påsken 2014 tog en gruppe frederikshavnere på vandretur 10 dage i Jesu fodspor i Galilæas forår. Abildgaard og Bangsbostrand sogne stod bag, og turen blev ledet af sognepræsterne Gurli Møller An-

dreasen og Viggo Ernst Thomsen. Teknisk rejsearrangør var UNITAS rejser.

Vandrestøvlerne blev udsat for mange forskellige udfordringer gennem det galilæiske landskab. Støvede grusveje, frodig lerjord, store sten på tidligere vulkaner og rullesten på vejen nedad. Men de førte deres ejermænd gennem de mest vidunderlige landskaber i det

lysegrønne Galilæa i det nordlige Israel/Palæstina, hvor "Gul Okseøj" pryder hver en skråning.

Minareter og kirkeklokker

Det hele begyndte i landets største kristne by, Nazareth, hvor Mellemøstens største kirke, "Bebudelseskirken", ligger. Arabisk gæstfrihed blev nydt på kroen midt i den gamle bydel, hvor man

blev vækket af en blanding af kald til bøn fra minarettårnene og mange kirkers morgenringning fra klokken 5 om morgenen. Undervejs sov vi også i en ortodoks jødisk kibbutz, som lever af at producere synagogemøbler til hele verden.

Edens Have og gourmetmad

En aften ankom vi til et forholdsvist simpelt B&B og op-

dagede, at de kaldte deres have for "Edens Have". Der var da også et væld af blomstrende buske og en solopvarmet swimmingpool. Det var godt for de varme fødder at blive afsvaldet i poolen. Stor var overraskelsen også, da det viste sig, at værten serverede mad af gourmetstandard både til aften og til morgenmad. Værten, der havde været kaptajn under

6-dageskrigen i Golan, lavede også sin egen chokolade og vin. På turen besøgte vi ligeledes en drusisk helligdom, hvor de mener, at Jero, Moses' svigerfar, ligger begravet.

Dukkert i Genesaret

Et højdepunkt på turen var ved målet, Genesaret Sø, at få en dukkert i søen, mens aftensolen gjorde Golanhøj-

"Vi lever i verdens største åbne fængsel". Sådan siger palæstinskerne selv om tilstandene på den besatte Vestbred. Her er et stykke af Muren lige uden for Betlehem.



Vue over Nazareth, hvor "Jesu trail" begynder. I dag er det staten Israels største arabiske by med over 60.000 indbyggere. 35 procent er kristne, mens resten er muslimer.

derne gyldne som guld. Solen skinnede for øvrigt fra en skyfri himmel alle dagene og temperaturen blev hver dag 1 grad varmere og endte med 29 grader. Da deltagerne havde studeret "Saligprisningernes Bjerg", hvor Jesus muligvis holdt sin Bjergprædiken, og Simon Peters svigermors hus i Kapernaum på søens nordside, tog vi med bus til Jerusalem for at tilbringe turens sidste tre dage der.

Forberedte Abildgaard Marked

Vi kørte ned gennem den besatte Vestbreden (vores chauffør var kristen araber) og gjorde stop i verdens ældste by, Jeriko. Her så vi, hvad man udpeger som tolderens Zakæus' morbærfigentræ. I Jerusalems menneskemylder oplevede vi de klassiske pilgrimssteder. Og så var vi en halv dag i Betlehem, hvor et par søde nonner fra den koptiske (ægyptiske) kirke solgte menighedsrådsformand Ernst Hansen forskellige salgsartikler til næste Abildgaard Marked.

Konfirmand og lærer

- De største oplevelser var alligevel vandreturen ude i naturen i Galilæa - og så det

tætte fællesskab i gruppen, udtaler turens yngste deltager, Vicky Nielsen, 13 år og konfirmand i Bangsbostrand sogn.

- Morgensamlingen ved Genesaret, hvor vi sang "Der sad en fisker så tankefuld" var også helt fantastisk, supplerer turens ældste deltager, Knud Christiansen, der i en menneskealder var lærer ved Fladstrand skole.

Bibelkundskab for alle sanser

Hver gang, vi på turen kom til en lokalitet, der er omtalt i Evangelierne, hørte deltagerne den pågældende bibeltekst, så det var bibelkundskab for alle sanser.

Jamen, hvorfor ikke bare sidde derhjemme og se en film fra Galilæa i stedet for at få sved på panden og støv og mudder på støvlerne? Oprindeligt blev kristendommen kaldt for "Vejen" og tilhængerne blev kaldt de, der "gik vejen". Og Jesus sagde om sig selv: "Jeg er VEJEN". Måske sidder vi i folkekirken efterhånden for meget ned?

I Jesu fodspor

"Jesus didn't take the Bus". Med dette slogan markedsfører folkene bag vandreruten "JESU TRAIL" den afmærkede rute igennem Galilæa.

Vandrerne får her mulighed for at gå i de samme landskaber, som Jesus og hans disciple vandrede i.

Ruten har eksisteret siden 2009, hvor en kristen israelsk araber og en ditto amerikaner tog initiativ til at mærke ruten.

Jesu trail begynder i byen Nazaret, hvor Jesus voksede op hos håndværkeren Josef og hans kone Maria.

Ruten går over Kana, hvor Jesus gjorde sit første tegn (At forvandle vand til vin) via en ortodoks jødisk kibbutz til Kapernaum ved Genesaret, hvor Jesus boede som voksen, og hvor han gjorde mange af sine undere.

Ruten er i alt 65 km lang og går fra plus 500 meters højde i Nazaret til minus 214 meter ved Genesaret sø.

For hver etape er der Bed & Breakfasts, hvor man spise og overnatte.



Aftenstemning i "Fauzi Azar Inn". Det første overnatningssted på vandreruten var dette orientalske hostel i et gammelt Osmannerhus, midt i den gamle by Nazareth.



Udsigt til Arbél kløften og Genesaret. "Jesu trail" går over "Kohornene", et højdepunkt, hvor man både kan se Arbélkløften og Genesaret. På "Horns of Hattin" var der et berømt slag den 4. juli år 1187, hvor 20.000 korsridere tabte til den islamiske leder, Saladin. Korsriderne tabte bl.a., fordi de havde glemt at få vand med ud i sommervarmen.